

# SKATTEN I LERKAR

Andagt af Arne Kappelgaard, KBH

## 2. Korintherbrev 4,1-8:

Derfor bliver vi ikke modløse i den tjeneste, som vi har fået af barmhjertighed. Vi har sagt nej til det skjulte og skændige og går ikke frem med snedighed og forfalsker heller ikke Guds ord, men bringer sandheden for dagen og anbefaler således os selv til ethvert menneskes samvittighed, for Guds øjne.

Og er vort evangelium tilhyllet, er det kun tilhyllet for dem, der fortages, for dem, der ikke tror; deres tanker har denne verdens gud blindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, Kristus, som er Guds billede. For vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren og os selv som jeres tjenere for Jesu skyld.

Thi Gud, der sagde: »Af mørke skal lys skinne frem,« han har ladet det skinne i vore hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Men denne skat har vi i lerkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores.

I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde.

Paulus taler her om sin tjeneste, om evangeliet om Kristi herlighed og om sig selv som tjener. Han står midt i en konflikt med nogle, der ville noget andet og ville skubbe ham væk fra indflydelse i korintermenigheden.

Det giver Paulus anledning til at sige noget vigtigt om tjenesten for Kristus.

Han kalder **tjenesten** en barmhjertighed. Her er ingen selvros på sin plads. Alt i hans tjeneste er åbent og gennemskueligt, der er ikke noget skjult. Han bringer netop sandhed for dagen. Gud og hvermand kan kontrollere hvad han gør.

### **Evangeliet** om Kristi herlighed -

- skulle det være svært at forstå? Det er da kun for dem, der ikke tror på ham, siger Paulus. Denne verdens gud har gjort dem blinde, så de ikke kan se, at Guds herlighed kan ses på Kristi ansigt.

Når vi ser, hvordan Jesus mødte mennesker med kærlighed, med omsorg, med rensende sandhed, med nåde og frihed; når vi ser, hvordan han gav sit liv for at vi kan leve hos Gud, så ser vi et billede af Gud selv. Paulus så engang i et syn den opstandne Kristus i sin strålende herlighed, men Guds Ånd åbenbarer stadig Kristus, så enhver af os ser hans herlighed, når vi tror på ham.

- Så har Paulus et interessant billede: Da Gud skabte verden, skabte han lys midt i mørket. Sådan bliver Lyset fra Kristus plantet i vores mørke, så vi kan se og kan kende Guds herlighed igennem Kristus. Luther har fanget det billede, når han siger, at vores tro er det mørke, som Kristus troner i. Det er ikke vores tro, der er noget, men vi tror på noget fantastisk herligt.

### **Som evangeliets tjenere er vi selv, siger Paulus -**

- som lerkar: De er skrøbelige, kan let få revner, alligevel kan de indeholde en skat.
- Skrøbeligheden er både svaghed for slag udefra og indre svaghed, der kan give revner.
- Men Guds overvældende kraft lyser så meget mere igennem vor svaghed.

Det var småt og spredt, hvad der blev gjort tilbage i 1980'erne af kristent arbejde i Indre Mission og andre organisationer i Danmark for at tage imod flygtninge og indvandrere i Jesu navn – både kristne og ikke-kristne. Tage i mod dem med åbne hjerter og med evangeliet om Jesus som vejen til Gud.

Der var mange inden for kirkelivet, der mente at det slet ikke skulle gøres, eller at det skulle gøres på en anden måde.

Når Paulus kunne sige: ”trængt, men ikke stængt inde, tvivlrådige, men ikke fortvivlede, slået til jorden, men ikke gået til grunde”, så vækker det genklang i det tværkulturelle arbejdes historie. Det var Guds barmhjertighed, at det lod sig gøre.

Nu har brede kredse i folkekirken fået syn for at række flygtninge og indvandrere et velkommen og har fået hjælp til det.

Nogle er kommet til Danmark og har først her hørt evangeliet, så Kristus lyser.

Andre er kommet til os med strålende herlighed fra Kristus, som lyste ud igennem deres skrøbelige tilværelse iblandt os.

Det er i sandhed Guds barmhjertighed, at vi i det kristne tværkulturelle arbejde har fået tjenesten for Kristus, for hinanden og for dem, som han stadig sender til os.

I samfundet er der mange andre, der har gjort et stort og godt arbejde for at sige velkommen til dem, der kom til Danmark. Men der hvor Kristi herlighed lyser igennem vores revnede lerkrukker, der virkelig gøres visionen, så mennesker finder fred med Gud, uanset om denne verden giver dem fred. For Kristus siger selv: ”Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke som denne verden giver.”